

't Fabriekske

Buurtkrant voor Overpelt-Fabriek

Beste buurtbewoners,

Juni is meestal een mooie maand. Het weer wordt beter, mensen komen terug buiten, buurtbewoners staan hier en daar te keuvelen op straat of in de tuin en we maken ons op voor de jaarlijkse kermis.

Je zal merken dat dit buurtkrantje een beetje in het teken staat van Overpelt-Fabriek-kermis.

Dit is trouwens de vierde keer dat 't Fabriekske bij alle bewoners van Overpelt-Fabriek in de brievenbus valt. De reacties zijn overwegend positief en dat doet ons veel plezier. We blijven echter openstaan voor alle suggesties die 't Fabriekske kwalitatief sterker kunnen maken. Het is dan ook niet alleen een krantje voor Overpelt-Fabriek maar ook een buurtkrantje DOOR Overpelt-Fabriek. Heb je zin om ook eens een artikeltje te schrijven? Neem dan gerust contact op met iemand van de redactieraad !!

Die redactieraad bestaat uit de volgende 5 personen: Marcel Ceulemans, Henri Vangerven, Joyce Mondelaers-Vlemmix, Toine Nulens en Gunther Brebels. Het redactieadres en -telefoonnummer vind je op de laatste bladzijde.

We wensen jullie alvast een mooie zomer met vele ontspannende momenten en de studenten heel veel succes bij de examens.

*Veel leesplezier,
De redactie*

Renovatie van het oude schoolgebouw en verfraaiing van het oude schoolplein

De buurtvergaderingen van het voorjaar, waar iedereen, via dit buurtkrantje op uitgenodigd was, werpen hun vruchten af !! Je hebt het waarschijnlijk ook wel gelezen in één of andere Vlaamse krant of gezien op het TV-Limburg-nieuws.

Op dinsdag 10 april zetten het gemeentebestuur van Overpelt, Union Minière en de buurtbewoners van Overpelt-Fabriek hun handtekening onder een samenwerkingsakkoord. Een samenwerkingsakkoord dat er voor moet zorgen dat het oude schoolgebouw een grondige gevelreining krijgt en het plein errond terug een mooi plein wordt voor jong en oud.

Een studie bureau zal de komende maanden tijd krijgen om een professioneel plan uit te werken. Uiteraard zal het studie bureau rekening houden met de wensen en verlangens van de buurtbewoners. Tijdens twee buurtvergaderingen hebben we immers met de buurtbewoners zelf een schets gemaakt van het plein zoals het er uit zou moeten zien. In het najaar volgt een nieuwe buurtvergadering waarop we het plan van het studie bureau evalueren.



Koning Boudewijnstichting



Union Minière helpt fabrieksbuurt verfraaien

HEVL 11/04/01

VERDER IN DEZE KRANT

Bloemendag Dorperheide-Molenheide	2
Een gesprekje met ...	2
Kermisprogramma	3
Verenigingen in de kijker	4
Kermis in 't Fabriek: waar is de tijd?	5
Ten slotte nog dit ...	6

HLN 12/04/01



'Bloemen-plant-dag' in Dorperheide-Molenheide

Op zaterdag 19 mei hebben de buurtbewoners van Dorperheide-Molenheide hun pleintje, centraal in de wijk, aangekleed met bloemen.

Het gemeentebestuur leverde 1200 éénjarigen en de buurtbewoners hebben deze bloemen zelf geplant. Op een bepaald moment werden er bijna 30 buurtbewoners geteld die allen de handen uit de mouwen staken. De zon was van de partij en de sfeer was goed. Tussendoor werd er wat bijgebabbeld of met elkaar kennis gemaakt bij een tas koffie of een pintje. Na het werk werd er door de liefhebbers nog een petanqueballetje gegooid. Deze 'bloemen-plant-dag' past in het kader van de samenwerkingsovereenkomst die opgemaakt werd tussen het gemeentebestuur en de buurtbewoners. De buurtbewoners onderhouden zelf hun plein. Dit houdt o.a. in dat ze via een beurtrol het gras maaien op het plein. Dit doen ze met een grasmachine die geleverd werd door de gemeentelijke technische dienst.

Het gaat hier om een unieke samenwerking tussen het beleid en de buurt. Het project staat model voor andere initiatieven elders in Overpelt. Vandaar dat ook 'Dommel TV' aandacht besteedde aan het initiatief in de uitzending van dinsdag 22 mei.



Buurtpetanque op het plein in Dorperheide-Molenheide !!

Gedurende de maanden juni, juli, augustus en september organiseren de buurtbewoners elke dinsdagavond, als het weer het toelaat, geheel vrijblijvend een spelletje petanque op het pleintje in Dorperheide-Molenheide.

Iedereen welkom !!

Een gesprekje met ...Enkele mensen van de vroegere wielierclub.

Wij hebben ons voorgenomen als redactie in ieder nummer een gesprekje te leveren met iemand uit onze wijk. Naar aanleiding van ons kermisnummer is het deze keer een duo geworden nl. Francois Daemen en Lambert Stelten.

Red: Francois en Lambert, de eigenlijke reden dat wij een gesprekje met jullie wilden, zijn de kinderspelen. Hoe zijn die ontstaan ?

Francois: Het juiste jaar weet ik niet, maar Louis Sak die toen voorzitter was van de wielierclub 'Sport na Arbeid', vond dat er ook iets moest gebeuren voor de allerkleinsten op de kermis en dat werden dan de kinderspelen.

Red: Hoe zagen de eerste kinderspelen er dan uit ?

Francois: De eerste keer was het gewoon een rondje lopen rond de cite, en daar werden de kinderen voor beloond.

Lambert: Later evolueerden de onderdelen: frankskes uit een kom met water vissen met de mond, een parcours afleggen met de hoepel, zaklopen, flessen vullen met de mond enz.. Zowel voor jongens als voor meisjes waren er proeven. Ook werd er onderscheid gemaakt naar leeftijd.

Red: En de allerkleinsten ?

Lambert: Ook die werden niet vergeten. Bij een snoephande-

laar werd voor een niet klein bedrag snoep gekocht, soms werden tot 100 zakken uitgedeeld.

Red: Wie betaalde dat allemaal ?

Francois: Dat was altijd het grote probleem, geld en nog eens geld. De grootste tijd werd inderdaad door het toenmalig bestuur besteed aan het werven van fondsen.

Lambert: De foorkramers deden ook een serieuze duit in het zakje, want zij moesten in Overpelt Fabriek geen standgeld betalen en daar profiteerden wij dan wel een beetje van. Maar het kwam er toch op neer dat wij buiten de koers, wat toch nog ons hoofddoel was, 15.000 tot 20.000 frank spendeerden aan de kinderspelen, wat voor die tijd toch een enorm bedrag was. Er werd trouwens ook nog rond het terrein gegaan voor een bijdrage van de toeschouwers.

Francois: We hebben zelfs nog ooit 2 motorcrossen georganiseerd ,op de zandberg achter het kerkhof ,om geld in het laatje te krijgen. (Opzoeking leert ons dat dit in 1956 was).

Red: Wie zaten er toen zoal in het bestuur ?

Lambert: Louis Sak was voorzitter, Huub Creemers ondervoorzitter, Jefke Vranckx secretaris-penningmeester, en Staf Segers, Francois Beckers, Henri Nulens, Jacky Andelhofs, Jos Hermans, Hubert Gilis, Fons Van Herck, Francois en ikzelf waren de bestuursleden.

(Het vervolg van dit interview lees je op de laatste pagina !!)

KERMISPROGRAMMA

Zaterdag 9 juni:

VISWEDSTRIJD OP HET KANAAL

Organisatie van De Lijnvissers

Vertrek in café De Paddock

Zondag 10 juni:

KINDERSPELEN

Organisatie van Jeugdclub De Vriendenkring

Voor alle kinderen tot 12 jaar

Vanaf 14.00 u. op het oude voetbalveld nabij De Schakel



D.J. JUMBO

Ambiance vanaf 20.00 u. in De Schakel

ORKEST DUO DOUBLE

Live in café De Paddock

Maandag 11 juni:

JAARMARKT EN ROMMELMARKT

Vanaf 17.00 u. in de nabijheid van De Schakel

ZETTERSPRIJSKAMP

Vanaf 20.30 u. in De Schakel



JUPLIERDAG

In Café De Paddock

Dinsdag 12 juni:

**Kermisattracties kunnen betaald worden met
Knipoogcheques**



D.J. Freddy

Ambiance vanaf 20.00 u. in De Schakel

D.J. en Thaise Barbecue

In Café De Paddock

Kermis in Overpelt-Fabriek: waar is de tijd ?

Overpelt-Fabriek was vroeger, zoals ook nu, een samenvoeging van verschillende woonkernen: De Leukens, Siberië, De Cité, Het Hoekske, De Houtmolen. Woonkernen met elk hun typische eigenschappen en gebruiken. Zo vierde ze vroegerjaren elk hun aparte kermis. Het Hoekske vierde samen met Neerpelt. Siberië sloot aan bij Lommel-Barrier en De Leukens had met zijn 7 cafés een eigen kermis op de eerste zondag van juni. De danstent van Vertessen, de paardenmolen van Jef Luyckx en de pottenkraam van Van Hout waren hier jaarlijks terugkerende attracties. Op maandag was het traditioneel duiven inkorven bij Netteke en op dinsdag 'valiezenkoers'.

De eerste zondag na 11 november vierde men Houtmolenkermis. De danstent van Klessers stond op de wei voor café 'Gaby'. De rest van de kermis stond waar zich nu 'mosselhuis Mirabel' bevindt, naast café 'Bogaerts' en tegenover café 'Stop'. Een hoogdag voor deze kermis was het clubkampioenschap 'Hankenkraaien'.

Dé kermis van 't Fabriek stond langs de Fabrieksstraat (voor 't Fabriek) tot aan 'De Naffie' en langs de Voetbalstraat, terwijl het danspaleis van Meylemans tussen 'De Naffie' en 'Jefke Creemers' stond. Voor het casino stonden de grote schommels en de zwiermolen en aan het begin van de Hotelstraat had de paardjesmolen zijn plaats. Maar dat was niet alles, er stonden nog vele andere kramen (pottenkraam, loterij, koordje trek, ...). De attracties werden de week ervoor opgebouwd. Dat was iets wat telkens veel belangstelling oogstte, vooral van de jeugd.

Uiteraard speelde het kermisgebeuren zich hoofdzakelijk af in de cafés. Er werden grote danspartijen georganiseerd. Ook de optocht op zondagnamiddag van de 'Velo-club Overpelt-Fabriek' is zeker het vermelden waard. In uniform en met muziekinstrumenten !! Deze club had

haar lokaal in café 'Gonnissen', later café 'Creemers'. Bij Leon Vanseggelen, later 'Cox-Nuyts-Dausi' en bij Jef Vaesen zat een Jazz-orkest. Tegen de avond kwamen dan De Kruger van Neerpelt, om fietsen te bewaken, en Betje Gros met gerookte bukkem. De frietkraam van Staf deed gouden zaken al was hun gamma beperkt tot friet, met of zonder zout, mayonaise of pickels, servela, droge worst en een hardgekookt ei. Als men vroeg genoeg was had men kans op een pekelharing.

Begin jaren '50 verhuisde de kermis naar een andere plaats. Dit omwille van het drukker wordende verkeer (??!!) en de jaarlijkse wielervedstrijd. Achter De Naffie beleefde Fabriek-kermis haar echte hoogdagen. Op een bepaald moment stonden er zelfs drie danstenten en verschillende, echt grote attracties die normaal in de steden stonden. De directie van 't Fabriek speelde handig in op het succes van de kermis en plaatste in die tijd de vaste betaaldag juist voor de kermis.

Begin jaren '60 verhuisde de kermis andermaal. Deze keer was het pleintje tussen de twee scholen de plaats van gebeuren. Doch ook hier zou de kermis het maar enkele jaren volhouden. Met het verdwijnen van de cafés langs de Fabrieksstraat werd de kermis verplaatst naar De Schakel.

Fabriek-kermis wordt vandaag georganiseerd op de tweede zondag van juni in ... De Leukens.

Een feest voor de kinderen waren zeker ook de volksspe- len op zondagnamiddag. ... Zoals nu nog steeds !

Marcel Ceulemans



verenigingen in de kijker

De Parochieraad leeft weer !!

Wie gelooft nog in zichzelf ? In de mensen rondom ons ? In God ?

Wij zijn van mening dat ook de mensen van vandaag nood hebben aan sociaal contact en geloofsbinding. Om dit te stimuleren hebben wij eind vorig jaar terug een parochieraad samengeroepen. We zijn reeds enkele keren samengekomen en hebben al een paar bijzondere initiatieven genomen. We proberen de eucharistievieringen kindvriendelijker te maken. Met Kerstmis hebben zo de kinderen van onze wijkschool ‘De Linde’ een prachtig Kerstspel opgevoerd dat menig hart met Kerstwarmte vulde.

Bij ons kan u terecht met vragen en/of voorstellen in verband met het parochieleven. Samen met onze nieuwe pastoor E.H. Louis Ceyskens en onze diaken Jackie Bierkens staan we open voor iedereen en we zijn steeds bereid om te helpen waar het kan.

Sinds kort komen de vier parochies van Overpelt regelmatig samen. We werken aan de toekomst van de Kerk in Overpelt. Dit is een boeiende uitwisseling van ideeën en ervaringen.

Iedereen is van harte welkom !!!

E.H. Louis Ceyskens, Jackie Bierkens, Christiaan Morren, Anneke Wilms, Stienna Damiaans, Henrie Van de Berk, Simonne Dewitz en Joyce Vlemmix.



VAW De Bogerd

De wijngilde van Noord-Limburg !! Wij hebben ons lokaal in het oude schoolgebouw van jullie Overpelt-Fabriek. In Overpelt zijn we bekend via de kerstmarkten en het dorpsfeest. Ook zorgen wij voor een plaatselijke noot in het pakket voor nieuwe inwoners. Onze specialiteit is de gloeiwijn die op ambachtelijke wijze bereid wordt. Door allerlei kruiden en specerijen die we in het aloude recept vinden, toe te voegen aan onze zelfgemaakte kriekenwijn krijgen we een niet te versmaden eindprodukt. Jaarlijks maken we bovendien een hoeveelheid vruchtenwijn voor eigen gebruik. Dit kan een appelwijn, een kriekenwijn of een druivenwijn zijn.

Elk voorjaar (februari—maart) organiseren wij een beginnerscursus. Gedurende 5 opeenvolgende dinsdagavonden begeleiden we jullie van vrucht tot wijn. In het volgende jaar zal je elke keer verwittigd worden wanneer we iets gaan doen aan de vrucht, sap of wijn. Zo kun je in levende lijve meemaken hoe het verwerkingsproces z'n gang gaat.

Bij lidmaatschap van onze gilde hoort een jaarvergadering (tevens nieuwjaarsreceptie), allerlei demonstratie- of lesavonden, een barbecue, een gildereis, ... Je ziet, het is echt de moeite om eens te komen kijken in ons lokaal op zondagvoormiddag tussen 10.00u en 12.00u. Iedereen is van harte welkom !!!!

Wil je dat ook jouw vereniging eens in de kijker komt ? Schrijf gerust een tekstje en bezorg het ons !!

(vervolg van het interview)

Red: Waren er toen nog andere kermisactiviteiten die jullie inrichtten ?

Francois: Ja, er was het kermisbal op zaterdagavond, waarvan de opbrengst ook ten goede kwam aan de kinderspelen. En er werd ook nog gekegeld in de overdekte baan van het casino.

Red : Zijn deze mensen altijd bij de wielclub gebleven ?

Lambert: Eigenlijk wel, ofwel viel iemand weg door overlijden, of hij haakte af door ouderdom. Maar iedereen zat graag in het bestuur en dronk graag een pintje. Het is pas later dat het bestuur besloten heeft om 2 (TWEE) consumpties per vergadering te betalen uit de kas. (Francois reageert, en het blijkt dat dit ook nog niet klak-

keloos goedgekeurd werd.)

Red: Dus eigenlijk was het juist zoals in zoveel verenigingen louter vrijwilligerswerk ?

Francois en Lambert: Uiteraard, maar voor de koers was het toch ieder jaar moeilijk om de broodnodige seingers te vinden.

Lambert: Maar toch was het uniek hier in Overpelt Fabriek. Bij mijn weten vonden deze kinderspelen nergens anders plaats, en voor veel mensen was onze tussenkomst héél leuk meegenomen. (red: Wij kunnen getuigen dat dit waar was.)

Red: Francois en Lambert, bedankt voor deze leuke babbel.

Help !!!!!!!!!

In ons vorig nummer deden wij een oproep om te helpen bij het afbreken van de stelling rond de kerk. Wij willen langs deze weg de vele honderden die WILDEN helpen, maar hoogtevrees hadden, of geen sleutel van 22, toch bedanken. Ook bedanken wij de enkele tientallen die ZOMAAR even kwamen kijken. Maar echt bedanken doen we die enkelen die echt kwamen helpen op 1 April, zodanig dat onze aprilgrap toch enigszins geslaagd was.

Tot volgend jaar.

Ten slotte nog dit ...

- Dit krantje werd op 550 exemplaren huis aan huis bezorgd met hulp van KERO. Hartelijk Bedankt !!
- De Schakel is 's zondags natuurlijk open tot 24.00u. En niet tot 12.00u. Zoals in het vorige krantje stond.
- We zoeken nog altijd medewerkers en helpende handen voor het opmaken en rondbrengen van dit buurtkrantje.
- De redactie bedankt u voor het aandachtig lezen van dit buurtkrantje.



't Fabriekske :
Buurtkrant voor en door Overpelt-Fabriek !!

EEN UITGAVE VAN

Vzw Opbouwwerk Noord-Limburg

Dorp 30

3910 Neerpelt

Tel. 011/64 02 09

FAX 011/64 11 59

E-mail: nl.opbouwwerk@wol.be

IN SAMENWERKING MET

*Het sociaal impulsfonds (SIF) en
het gemeentebestuur van Overpelt*

*Verantw. .uitg.: Gunther Brebels
(buurtwerker)*